



Gedichtenparcours Zoo groeien wij in slijk*

Het fietsparcours brengt je langs dertien oorlogsgedichten die geselecteerd of geschreven zijn door hedendaagse dichters: Geert Buelens, Andy Fierens, Ruth Lasters, David Van Reybrouck, Maud Vanhauwaert, Bart FM Droog, Alicja Gescinska, Peter Theunynck, Herman Leenders, Lieke Marsman, Astrid Lampe, Marjoleine de Vos en Max Temmerman.

De route passeert langs of in de buurt van markante WO I-locaties: Watou Churchyard, Abeele Aerodrome Military Cemetery, Lijssenthoek Military Cemetery, Exilium, Gemeentelijke begraafplaats Rekhof, Executieplaats en dodencellen, Nine Elms Military Cemetery, Kasteel Couthof, Kasteel De Lovie en Dozinghem Military Cemetery.

(*) De titel van de fietsroute is een versregel uit het gedicht "Het slijk", van Daan Boens (frontsoldaat 14-18).

Elk gedicht is voorzien van een QR-code. Als je die scant, hoor je de oorlogsgedichten, gebracht door Tijmen Govaerts, de acteur bekend van o.a. Muidhond en 1985. Wim Chielens is de stem achter "De boane no Marjakerke".

www.
kunstenfestivalwatou
.be

Dit project kwam tot stand binnen het themajaar Eerste Wereldoorlog: LANDSCAPES | Feel Flanders Fields, ontwikkeld door Westtoer en Toerisme Vlaanderen. Het ontsluit sporen van de Eerste Wereldoorlog in het Westhoek landschap. Kunstenfestival Watou is een van de partners in dit project.



Deel je fiets-, lees- en luistermomenten met
#watou2023
#kunstenfestivalwatou
#feelflandersfields



gratis | 39 km |

Gedichten-
parcours
Watou 2023



___ fietsknooppunten ___

colofon _____

CURATOR POËZIE • Michaël Vandebril

AUDIO GEDICHTEN • Tijmen Govaerts
AUDIO OPNAMEN • Wim Chielens

MET DANK AAN • het Agentschap voor Natuur en Bos

GRAFISCHE VORMGEVING • zwerm.studio
DRUK • Graphius

© 2023
Kunstenfestival Watou, Stad Poperinge

Legende

-  fietsknooppunt
-  halte met gedicht
-  picknickbank
-  (deel)gemeentes
-  partner locaties

Haltes

-  Het slijk | Daan Boens · Andy Fierens
Moenaardestraat × Watouplein · Watou Churchyard
-  Coming home | Peter Theunynck
Palingstraat
-  Zo onbetamelijk stil | Herman Leenders
Stoppelweg
-  De boane no Marjakerke |
Violet Jacob · David Van Reybrouck
Trappistenweg 54 · De Queeste Art Gallery
-  Zij die vielen | Jan Čarek · Geert Buelens
Boescheepseweg 35a · Lijssenthoek Military Cemetery
-  **Picknickhalte**
-  Zwart | Lieke Marsman
Boescheepseweg × Vleterbeek
-  De gezusters Vercamer |
Max Temmerman
Deken De Bolaan × Rekhof
Gemeentelijke begraafplaats

Start in Poperinge →
Dienst Toerisme · Grote Markt 1

Start in Watou →
**Watou Churchyard ·
Moenaardestraat × Watouplein**

-  Poperinge-leper-Bakhmut |
Bart FM Droog
Grote Markt · Executieplaats & dodencellen
-  Asem | Maud Vanhauwaert
Helleketelweg · Nine Elms Military Cemetery
-  Vluchteling | Marjoleine de Vos
Helleketelweg 25
-  Berries | Ruth Lasters
Couthoflaan · Kasteel Couthof
-  Zij die nog niet is verloren |
Słonski · Alicja Gescinska
Via Canonstraat · Kasteeldomein De Lovie
-  **Picknickhalte**
-  Het wordt tijd | Astrid Lampe
Moenaardestraat 43

